

Uitnodiging 4 april 2020

JAAR IJDOORN



Uitnodiging
voor alle bewoners
van de flat IJdoorn
ter viering van het 50
jarig bestaan

**Alle bewoners zijn van harte welkom
vanaf 16.30 uur tot en met 23.00 uur.**

Viering 50 jaar IJdoorn Zaandam

Het is een hele eer om gevraagd te worden voor het voorwoord van de jubileumgids van jullie mooie flat. Want wat is het een mooie flat! Bedoel ik dan het uiterlijk? Ook; want het is een keurige flat, goed in de verf met een mooie entree.

Maar als ik zeg mooie flat bedoel ik vooral ook de woongemeenschap en de verhalen die jullie in de loop van 50 jaren met elkaar gemaakt hebben. Ik ben trots op de manier waarop de bewonersvereniging en de mensen van Rochdale samen de flat beheren en verbeteren. Jullie vereniging is heel actief, kritisch en vooruitstrevend.

De aanloop naar de entree is door jullie zelf ingericht. Een prachtige bloemenlaan met veilige oversteekplekken. Het lijkt wel een oprijlaan naar een landgoed!

De bewonersruimte is volop in gebruik; voor gym, biljart, thema-avonden en nog veel meer. De ruimte ontwikkelt zich tot een buurtkamer voor de wijk. Door jullie oplettendheid wordt veel ellende voorkomen, niet alleen verloedering maar ook eenzaamheid. De IJdoorn is een rechtopstaand dorp waar het goed wonen is.

Een groot applaus voor de bewoners van de jarige IJdoorn!! En ik wens jullie een geweldig feest.

Hester van Buren, voorzitter Raad van Bestuur van Rochdale





De IJdoorn

50 jaar (g)oud

Onze flat De IJdoorn bestaat 50 jaar en dat feit willen wij niet zomaar voorbij laten gaan. Sommige bewoners hebben zich misschien wel eens afgevraagd waar de naam IJdoorn vandaan komt. Vlak bij Durgerdam bestond ooit het gehucht IJdoorn. Op dit stukje land stond een vuurtoren en daarom werd dit kleine gehucht ook wel Vuurtoreneiland genoemd. Na de Elizabethvloed in de 15e eeuw werd verdween het plaatsje met toen de naam IJdoornickerdam. Na deze vloed werd een zeedijk aangelegd. Op de plek van het kleine gehucht is het dorp Durgerdam ontstaan. En net als de vuurtoren op het z.g. Vuurtoreneiland is onze flat De IJdoorn een baken in Zaandam en een veilige haven voor haar bewoners.

2020 is het jaar van onze 50ste verjaardag en zo'n bijzonder jubileum moet natuurlijk gevierd worden. Helemaal omdat deze speciale mijlpaal mede te danken is aan de inzet van onze bewoners, die in de afgelopen decennia met veel enthousiasme hebben bijgedragen aan de ontwikkeling in en rondom het gebouw. Daarom in deze brochure een aantal bewoners aan het woord over het leven in onze geliefde de flat. Ook wordt in het kort de geschiedenis rondom IJdoorn in de verhalen meegenomen, omdat dat rechtstreeks van invloed is geweest op het prettig en aangenaam wonen in ons gebouw.



16.15 uur

Om 16.15 heten wij u graag van harte welkom in onze hal voor de ontvangst van het jubileumfeest. Deze zal in het teken staan van een openingswoord, waarbij u onder het genot van een glaasje champagne kunt genieten van sfeervolle muziek verzorgd door een vrolijk draaiorgel. Ook liggen er voor alle bewoners van onze flat 3 consumptiebonnen klaar.



17.00-19.00 uur

Onze vriendelijke chefs Dirk, Marian en Jaqueline maken van deze gelegenheid een feest om nooit te vergeten met hun gezellige kraam waar ze de heerlijkste poffertjes serveren.



17.00-18.45 uur

Voor nóg meer lekkernijen kunt u vanaf 17.00 terecht bij onze Ijscoman, waar u een scala aan zijdezachte softijsjes aantreft. Een schot in de roos voor de echte zoetekauwen.



18.00-23.00 uur

The Dutch Show Company voorspelt niets anders dan een avond genieten van bekende melodieën met onmiskenbaar hoog geschoolde musicalartiesten die naast hun zangkwaliteiten ook theatervaardigheden bezitten. Met hun enthousiasme en sprekende expressie weten ze iedereen mee te krijgen. Maakt u zich op voor sensationele zang en dans afgewisseld met leuke acts.

Laat u en uw medebewoners deze avond op een nostalgische manier vereeuwigen door de rondlopende fotograaf, zodat u deze heuglijke dag op een later moment nog eens kunt herbeleven.

Tijdens deze spectaculaire avond vol verrassingen geniet u van een rijk assortiment aan warme en koude hapjes, die gedurende de hele show worden geserveerd.





Dutch Show Company



23.00 uur

Om 23.00 is het feest afgelopen en zullen er geen drankjes meer worden geschonken.

Mevrouw Sara Melse

Eén van de eerste bewoners van de flat.

De voorzitter en een lid van het Bestuur zijn voor een interview op bezoek gegaan bij mevrouw Melse.

Wij werden heel hartelijk ontvangen en kregen meteen een kopje thee met een versnapering aangeboden. Mevrouw Melse, hoewel al 92 jaar, doet nog zoveel mogelijk alles zelf.

Gezellig in een mooie stoel bij het raam tegenover ons gezeten vertelde zij hoe zij indertijd in de IJdoorn is gekomen. Zij woonde oorspronkelijk in Amsterdam. Toen zij in de IJdoorn kwam wonen mocht zij nog zelf een appartement uitkiezen en koos zij voor de 13e verdieping. Zij betaalde toen een huur van ongeveer fl. 250,- en in het huurcontract stond dat men toen geen honden of katten mocht houden.

Mevrouw Melse vertelde dat Bruynzeel een groot aandeel in de flat had. Via het bedrijf waar zij werkte is ze hier terecht gekomen. Zij heeft 15 jaar lang met de trein naar Amersfoort gereisd. Dat vond ze niet erg, zij had een jaarkaart voor de trein en mocht daarom haar auto gratis bij het oude station op de Provincialeweg parkeren.

Zij heeft meegemaakt dat er in de afgelopen jaren erg veel in en om de flat veranderd is. Toen zij er net woonde keek uit op het terrein waar het voormalige ziekenhuis De Heel stond en waar barakken waren gebouwd. Dit was het oude Oostergouw.

Mede door het feit dat op haar leeftijd al veel mensen uit haar familie- en vriendenkring zijn overleden is ze erg blij met de vriendelijke mensen die bij haar op de galerij wonen. Ze kan daar altijd terecht voor eventuele hulp en een gezellig praatje. Tevens geniet ze van haar bezoeken aan de recreatieruimte.





Mevrouw Melse heeft een speciale hobby. Zij maakt prachtige quilts en heeft daar zelfs les in gegeven. Zij liet een aantal van deze quilts aan ons zien. Zij heeft ook prachtige aan de wanden hangen.

Nu maakt zij met een groepje dames in de Noorderkerk rouwdekens voor overledenen in Oostergouw, Het Guisveld en Hospice De Schelp.

De dames zijn tevens bezig met het vervaardigen van “troostdekens” voor kinderen in het Brandwondencentrum in Beverwijk.



De bestuursleden

De start voor het organiseren van dit feest bracht bij de bestuursleden vooraf al wat stof tot genieten. Wij willen ons presenteren in de kledingstijl van 50 jaar geleden en zullen ons voor dit feest gaan verkleeden in de mode van die tijd. IJdoorn is immers 50 jaar geleden gebouwd.

Op de bijgevoegde foto's kunt u zien hoe gezellig wij er uit gaan zien tijdens deze feestelijke dag. Hierin zullen de bestuursleden u bewoners, hartelijk welkom heten met een heerlijke glas bubbels in de hal.

De hapjes gaan verzorgd worden door Lida, Rie en Anne. De drankjes door Roberto en Roos. Truus zal gaan als onze hof-fotograaf met een koffer vol attributen waarmee u op de foto kunt gaan, om van dit feest gezellige en leuke kiekjes te maken. Dit gaan wij natuurlijk met z'n allen viere bewoners. Onze flat ziet er geweldig verzorgd uit, want wij zijn netjes op onze flat.

Het bestuur van uw bewonersvereniging heeft een leuk programma voor u gemaakt met allerlei activiteiten, wat u in deze uitnodiging allemaal kunt vernemen.



Het feest wordt o.a. gesponsord door Rochdale, de gemeente en de bewonersvereniging d.m.v. een bijdrage. Waarvoor vooral onze dank aan Rochdale en de gemeente Zaanstad en aan onze penningmeester We hopen dat degene die komen een gezellig feest gaan beleven.

Op de foto's ziet u de kledij van de bestuursleden. Wij hopen op uw komst om met elkaar van alles te genieten. Wij wensen u alvast veel plezier aan deze feestdag.

**Wij heten u allen
van Harte Welkom.**



Bouw van de recreatieruimte

Omstreeks 1986 werd begonnen met het realiseren van een recreatieruimte, ook het jaar dat de Bewonerscommissie werd omgedoopt tot Bewonersvereniging IJDOORN.

Om dit te verwezenlijken moest de olietank worden verwijderd. Ook moest er een rij boxen worden opgeofferd om dit allemaal mogelijk te maken. De bewoners van deze boxen werden dan ook opgesplitst in andere box gangen. De wand tussen de olieruimte en de boxen gaf toen aan hoe het zou gaan worden. En de bouw kon beginnen.

Tijdens de bouw werd er natuurlijk even gekeken naar de vooruitgang met de bouw. Alles verliep prima en er was goed overleg met de bouwvakkers. Toen de verbouwing erop zat was de dag aangebroken dat de recreatieruimte geopend werd.

U ziet een kleine olietank waarin de sleutel was verborgen. Na een toespraak van onze voorzitter en een afgevaardigde van Patrimonium (voormalig woningstichting) waar het complex IJdoorn onder viel, werd door middel van een touwtje de voorkant van de tank geopend zodat de sleutel er uitrolde. De afgevaar-





digde van Patrimonium overhandigde de sleutel aan de voorzitter en deze mocht vervolgens de opening van de recreatieruimte op zich nemen.

Er volgde een receptie en de bewoners konden gelijk kijken hoe de recreatieruimte geworden was onder het genot van een versnapering. De hele dag werd er gefeest, ook de kinderen deden mee er waren verschillende spelletjes. In de namiddag werd er gezorgd voor muziek van Tapehouse.

Gezellig samenzijn, lekker drankje erbij en vervolgens de barbecue ter afsluiting. Een zeer geslaagde dag.



De IJdoorn

50 jaar (g)oud

De naoorlogse periode in ons land had een enorme woningnood tot gevolg en de oplossing werd gevonden in het bouwen van grote flats. Op initiatief van het Zaanse bedrijfsleven kwam eind jaren zestig de realisatie van een aantal grote nieuwe gebouwen in Zaandam tot stand, waaronder de flat IJdoorn. De gebouwen in groeiden in hoog tempo uit tot populaire woningen, welke grote groepen mensen tot op de dag van vandaag aan goede en betaalbare woonruimte hebben geholpen.

Alle kamers in de flatgebouwen komen uit op een centrale hal, welke onderling contact tussen de bewoners uiterst eenvoudig maakt. Het komt misschien dan ook niet als een verrassing dat er veel vrijwilligers actief zijn in en rondom de flat IJdoorn. Zo'n drieëndertig jaar geleden werd er een bewonersvereniging opgericht om de belangen te behartigen van de huurders van de appartementen. De vereniging staat bekend als: 'initiatiefvol, ondernemend, betrokken en verzorgend,' aldus één van de huidige bewoonsters en maakt dat bewoners elkaar kunnen ontmoeten, zich minder eenzaam voelen, meer begrip voor elkaar krijgen en zich al dan niet voor elkaar willen inzetten. Daarnaast worden steevast leuke activiteiten georganiseerd met onder andere knusse koffieochtenden in de recreatieruimte, waarop mensen bij elkaar komen met een breiwerk of zich bezighouden met andere creatieve verrichtingen. Daarbij worden er regelmatig spelletjes- of bingoavonden gehouden, die uitmonden in een potje klaverjassen, jeu de boules, biljart of sjoulen. Verder worden er uitstapjes buitenshuis geregeld met busreizen of fietstochten

en biedt een aanwezige gym de nodige beweging aan de bewoners. Ook mogen ze zich elk jaar weer verheugen op een feestelijke kerstloterij of gezellige nieuwjaarsreceptie.





Hoewel de bewoners van IJdoorn voor de nodige uitdagingen hebben gestaan in de afgelopen jaren en de leefomgeving rondom de flat door de jaren heen is veranderd, zijn de mensen blij om er te wonen.

‘Een goed onderhouden flat met oog voor details,’ omschrijft een inwonende dame dan ook haar huidige thuis. Met een aantal architectonische verbeteringen, zoals vernieuwd keukens en entrees, doen de bewoners er vandaag de dag ook alles aan om ervoor te zorgen dat dit zo blijft en het gebouw goed onderhouden blijft. De tuinen liggen er *pico bello* bij met dank aan de zogenoemde tuindames en een parkachtig, groen landschap zorgt voor een aangenaam uitzicht.

IJdoorn blijft een geliefde plek. ‘De bewoners zijn warm, vriendelijk, geïnteresseerd en zorgen er met elkaar voor dat de flat netjes blijft,’ wordt er verteld.

Eigenlijk is de levendige flat vergelijkbaar met een kleine samenleving, inclusief bewoners van verschillende afkomst, met ieder hun eigen achtergrond, verhaal of beleving. En zoals het een ideale samenleving betaamt is er in de IJdoorn flat plek voor iedereen. Net als dat iedereen meetelt en dat is in onze nog altijd verdeelde maatschappij bepaald geen overbodige luxe.



5 JAAR IJDOORN